

ESTER NILSSONS UPPRÄTTELSE

Ester var onekligen speciell, en udda, annorlunda kvinna, men under hennes svarta, luggslitna kläder fanns en rad unika, vackra egenskaper.

Vägen fram Esters äreminne



Kent (vänster) är imponerad över Peters kloka resonemang.

Ett par veckor efter att Lycksele fullmäktige sagt nej till att resa en staty till Esters minne, fick Peter Lindholm, vd i Lybo, en idé och tog kontakt med författaren Kent Lundholm.

”Eftersom Kent är upphovsman till romanen Älskade Ester behövde jag hans stöd för att gå vidare med min plan.”

Kent svarade ja direkt och började genast letandet efter en konstnär med ett unikt uttryck i sin konst. ”Jag kontaktade med Jögge Sundkvist i Kasamark söder om Umeå” (bild till höger)

Peters idé bygger på enprocentsregeln. Det är en ekonomisk princip för offentlig konst som innebär att cirka en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid nybyggnationer. I tid var det perfekt, då Lybo skulle bygga ett sexvåningshus i Tingshusparken.

”Det tog inte många dagar innan styrelsen sa ja till förslaget: **Jögge Sundkvist**, en flerdimensionell hantverkare. En slöjdare, konstnär, musiker och författare. Gå och se!

Triptyken Ester "Duva" Nilsson

Verket finns i höguset i Tingshusparken.



INVIGNING AV LYBOS HÖGHUS OCH TRIPTYKEN

14 december 14.00 All ä bjudd!

NÄR ESTER KOM TILL LYCKSELE

Hösten 1929 fördes Ester (32 år) och hennes gamla föräldrar till ålderdomshemmet i Lycksele. De var mer döda än levande. I 27 år hade de fört en hopplös kamp mot all den sten som täckte åkermarken. Ester blev kvar på Lyckseles olika ålderdomshem i 56 år. Ester som var självlärd, läste tjocka böcker och skvallertidningar som handlade om kungarnas glamorösa hovliv. Med tiden tröttade hon ut gaphalsarna som skrek *fulola* efter henne. **Ester kom att bli en respekterad och mycket omtyckt kvinna** - hon blev en del av stadsbilden.

På samma plats som Lybo byggt sitt högus, stod en gång Lycksele Tingshus. Under tre års tid kom Ester hasande i sina stora skor och tog plats i rättssalen. Vakten hade märkt stolen: **ESTER DUVAS STOL**. Ester som bara gått i skolan en dryg månad, skulle i femtioårsåldern *skaffa så gåven*. Tingshuset fick bli starten på hennes bildningsresa. Framför allt ville hon veta om där rådde rättvisa.

Det var under de åren som Ester blev bekant med häradshövdingen och fick därmed en mäktig beskyddare. Ester var den enda civilpersonen i Lycksele som blev bjudd till häradshövdingens årliga tingsfika.



Ester Nilsson f. 1896 var i Lycksele stad mest känd under namnet Ester Duva. Även Allestädes närvarande förekom.

SÅ BLEV ESTER EN KÄNDIS ...

★ Hon började att bju in så själv till begravningar och minnesstunder. Det blev 3000 begravningar under årens lopp.

★ Hon bjudd in sig själv till alla de arrangemang där det serverades mat och tårta. Hon älskade prinsesstårta.

★ Dagliga kyrkobesök - och ibland även hos frikyrkorna.

★ Åren 1952 - 1956 var hon fotbollssupporter till Lycksele IF.

Ester är bron över försoningens lugna vatten
Bron mellan då och nu.



Mer om Ester: kentlundholm.com